

Περιβάλλον:
Εμάς μας
νοιιάζει....!!!

Εργασίες από
τα παιδιά της Δ'1





Περιβάλλον...

S.O.S!!!!

Ας βάλουμε ένα
χεράκι να
σώσουμε
τη γη μας...!



Κλεάνθης Παντελή

Αφίσες Εξοικονόμησης νερού

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ



Το ΝΕΡΟ
είναι πολύτιμο



Ρομπέρτα Χριστοδούλου

Ελένη Ολαρίου

Αφίσες Εξοικονόμησης νερού



Αφίσες Εξοικονόμησης νερού

ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ^{ΝΕΡΟΥ} ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ



Ανδριανός Μούχλης

ΤΟ ΦΥΛΑΜΕ ΔΕΝ ΤΟ ΣΠΑΤΑΛΑΜΕ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΠΑΤΑΔΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Μαρία Κλεάνθους

Μια σταγονίτσα αφηγείται...



Γεια σας, είμαι η Νίτσα η σταγονίτσα και μόλις άνοιξα τα μάτια μου, Γεννήθηκα πάνω σ' ένα σύννεφο. Σήμερα θα κάνω το πρώτο μου ταξίδι και είμαι πιο χαρούμενη από ποτέ!!

Έπεσα σε μια πολύ όμορφη και μικρή λίμνη, που είχε πολλά νούφαρα, κύκνους, ψάρια και φλαμίνγκο. Είδα και κάποια ζώα που έπιναν νερό, όπως λιοντάρια, καμηλοπάρδαλεις και ζέβρες. Ήταν ένας παράδεισος! Δεν είδα στη ζωή μου ποτέ έτσι όμορφο τοπίο! Ο ήλιος έριχνε τις ηλιαχτίδες του στην όμορφη λιμνούλα κι εγώ κολυμπούσα μαζί με τα ψάρια. Παίξαμε κρυφτό με τα ζυηρά βατράχια και περάσαμε τέλεια με όλα τα ζώα!

Μετά πήγα σε ένα καταπράσινο δάσος με ομίχλη και πολλά δέντρα και φυτά που είχαν για καρπούς δροσερά και ωφέλιμα φρούτα όπως μήλα, μούρα, κεράσια. Κάθισα πάνω τους και τα δρόσισα μαζί με άλλες μικρές σταγόνες. Μετά όμως από λίγη ώρα ένιωσα το σώμα μου να γίνεται ατμός και να ανεβαίνει προς τα πάνω...

Ήμουν τόσο χαρούμενη και ενθουσιασμένη που είδα και γνώρισα τόσο παράξενα, αλλά και τόσο όμορφα πράγματα, που θέλω να ξανακάνω αυτό το ταξίδι ξανά και ξανά!!!

Λένα Σαουρή

Μια σταγονίτσα αφηγείται...



Γεια σας, είμαι η Νίτσα η σταγονίτσα. Γεννήθηκα σε ένα σύννεφο και κάθε φορά που βρέχει, πέφτω κάτω στη γη μαζί με τις αδερφές και τους αδερφούς μου. Ωχχ!! Νομίζω ότι θα βρέξει... και το ταξίδι ξεκινά!!!

Έχω πέσει πάνω σε ένα δέντρο. Πο, πο! Πόσο όμορφο είναι αυτό το δάσος! Βλέπω πολλά ζώα και ακούω τα πουλιά να κελαηδούν και το ποτάμι να κελαρύζει. Νιώθω τόσο χαρούμενη και χαλαρή! Τώρα όμως θα συνεχίσω το ταξίδι μου και θα μπω μέσα στο ποτάμι. «Σπλατς», λέει το ποτάμι και με πήρε...

Τώρα κυλάω μέσα στο ποτάμι και φτάνω σε μια θάλασσα. Μα πόσο όμορφη είναι! Νιώθω τόσο χαρούμενη! Ένα κύμα με παρέσυρε στην αμμουδιά και από κει πηδώ απέναντι στον δρόμο, που έχει πολλά αυτοκίνητα και πολλή κίνηση. Τώρα που τον πέρασα δε νιώθω τόσο χαρούμενη και νομίζω πως πρέπει να φύγω,,,

Ο φίλος μου ο ήλιος ήρθε να με πάρει... Νιώθω ότι βρίσκομαι στον αέρα και αγγίζω ένα σύννεφο. Γυρνάω πίσω και τι βλέπω; Την οικογένειά μου. Είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψα σε αυτούς!!!

Ναταλία Μαχαίρα

Μια σταγονίτσα αφηγείται...



Τατιάνα Κλεάνθους

Γεια σας, είμαι η Νίτσα η σταγονίτσα και μόλις άνοιξα τα μάτια μου! Μόλις πριν από ένα λεπτό γεννήθηκα. Είμαι πάνω σ' ένα σύννεφο, που για μένα είναι μαγικό, γιατί φέρνει στη ζωή μικρές- μικρές σταγόνες και γνωρίζουν τον κόσμο.

Μετά από λίγο έπεσα από το σύννεφο μαζί με τα αδέρφια μου. Εγώ έπεσα στον ωκεανό. Σιγά σιγά ξεκίνησα και βυθιζόμουν, μέχρι που έφτασα στον πολύχρωμο κόσμο των ψαριών. Εκεί κατάλαβα ότι άφηνα το σώμα μου ελεύθερο. Έπαιξα με τα ψάρια, με τις γοργόνες και με πολλούς άλλους ζωντανούς οργανισμούς.

Σε μια στιγμή όμως έγινε το κακό. Ήρθε ένας καρχαρίας και ήταν έτοιμος να με καταπιεί. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Θεός της θάλασσας Ποσειδώνας και με έβγαλε από το νερό. Με έσωσε από τον καρχαρία, τον ευχαρίστησα και συνέχισα το ταξίδι μου.

Πήγαινα προς το δάσος και μαγικά παρουσιάστηκε ο φίλος μου, ο ήλιος. Με ρώτησε γιατί είμαι λυπημένη και εγώ του είπα: «Θέλω να γυρίσω πίσω στο σύννεφο μου με την οικογένειά μου». Ο ήλιος μου απάντησε: «Θα σε βοηθήσω εγώ.»

Μετά από λίγο έριξε τις ακτίνες του και ένιωσα μια μεγάλη λάμψη. Το σώμα μου άρχισε να γίνεται ατμός και ανέβηκα ψηλά στο σύννεφό μου!

Ευτυχία Νεφέλη Μεγαλέμου

Μια σταγονίτσα αφηγείται...



Ήταν η Νίτσα, η σταγονίτσα και όταν γεννήθηκε είδε γύρω της πάρα πολλές άλλες σταγόνες, ήταν τα αδέρφια της. Μετά από λίγη ώρα της φώναξαν: «Νίτσα, Νίτσα». Καθώς η Νίτσα έτρεχε προς τα αδέρφια της, γλίστρησε και έπεσε από το σύννεφο.

Καθώς έπεφτε, έβλεπε όλο τον κόσμο από ψηλά. Ήταν πανέμορφα! Στο τέλος, προσγειώθηκε πάνω σε ένα δέντρο και είδε γύρω της κι άλλα πολλά δέντρα. Κατάλαβε πως βρισκόταν σε ένα δάσος και γλίστρησε κάτω μέσα σε μια λίμνη.

Η λίμνη είχε πάρα πολλά ψάρια που κολυμπούσαν πολύ γρήγορα και την οδήγησαν στην ξηρά. Εκεί βρήκε κι άλλα ζώα, είδε ένα φίδι και το αδερφάκι του φιδιού.

Η Νίτσα όμως δεν έμεινε εκεί, πήγε στη θάλασσα και είπε: «Είναι πολύ ωραία εδώ πέρα!». Ήρθε όμως το μεσημεράκι και ο ήλιος έλαμπε. Η Νίτσα ήξερε πως ο ήλιος είναι φίλος και του φώναξε: «Γεια σου, κύριε Ήλιε!»

Ο ήλιος την ανέβασε πάνω στο σπίτι της και στη διαδρομή η σταγονίτσα έβλεπε από ψηλά όσα είχε συναντήσει στο ταξίδι της.

Πήγε στη μαμά της και της είπε όσα συνέβησαν. Ανυπομονούσε να πέσει ξανά κάτω...Μέχρι τότε έπαιζε με τα αδέρφια της στον γαλάζιο ουρανό!

Μια σταγονίτσα αφηγείται...



Ρομπέρτα Χριστοδούλου

Είμαι η Νίτσα η σταγονίτσα και θέλω να σας πω την ιστορία μου. Ξεκίνησα πάνω σε ένα σύννεφο και γύρω μου ήταν οι αδερφές και τα αδέρφια μου. Πέσαμε από το σύννεφο και προσγειωθήκαμε μέσα σε ένα ποτάμι. Εμένα με ρούφηξε ένας ελέφαντας που έπινε εκεί στο ποτάμι νερό. Με πέταξε πάρα πολύ ψηλά με την προβοσκίδα του και βρέθηκα πάνω σε μια στέγη και άρχισα να κατρακυλάω...

Έπεσα πάνω στο κεφάλι ενός ανθρώπου που πήγαινε στη θάλασσα. Καθώς κολυμπούσε, γλίστρησα και βρέθηκα στην πλάτη μιας θαλάσσιας χελώνας, που με πήρε ακόμα πιο βαθιά στον ωκεανό. Τα μεγάλα κύματα με παρέσυραν, όμως, στην αμμουδιά και εκεί έγινα ατμός. Πήγα πάνω στο σύννεφο και είδα ξανά την οικογένειά μου!

Αντρέας Κουράκης



Λένα Σαουρή



Ναταλία Μαχαίρα



Κώδικας
Προστασίας
θαλάσσιας
ζωής και
ακτών...



Ελένη Ολαρίου



Θεμιστοκλής Κυπριανού



Ειρήνη Ψαρά

Μην το ξεχνάς!



ΟΧΙ
ΝΑ ΠΕΤΑΜΕ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!
☺



Μην το ξεχνάς!



ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΣΤΙΣ
ΘΑΛΑΣΣΕΣ
= ΘΑΝΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ
ΥΔΡΟΒΙΑ
ΖΩΑ



Μην το ξεχνάς!



ΚΑΘΑΡΕΣ
ΑΚΤΕΣ
ΖΩΝΤΑΝΑ
ΥΔΡΟΒΙΑ
ΖΩΑ

Μην το ξεχνάς!



Ελένη Ολαρίου

Άννα Αντωνίου Ροντρίγκες

Ρομπέρτα Χριστοδούλου

Ρετζίνα Ολαρίου



Θαλάσσια
Ρύπανση...





Η θαλάσσια ζωή
κινδυνεύει...

