

### Ποιήματα για την εισβολή από την Δ΄3

Κύπρος μου όμορφο νησί  
Σου πήραν τη χαρά σου.  
Ένα μαύρο καλοκαίρι,  
πολλά καταστραφήκαν.  
Ενώ μαλώνουμε  
την πατρίδα μας καταστρέψαμε..  
Κάποτε είχαμε ειρήνη,  
Εισβολή δεν περιμέναμε..  
Είμαστε στο 2020,  
αγνοούμενοι ακόμα πολλοί..

(Χρίστος Ηλία, Παναγιώτης Χριστοφή, Αντώνης Χατζηαντώνης)

Κάνατε εισβολή στην Κύπρο την μικρή  
Σπίτια καταστρέψατε μα ποτέ δεν τα επιστρέψατε  
Πρόσφυγες κάνατε ένα μαύρο καλοκαίρι  
Όμως αργά ή γρήγορα  
Θα έρθουν όλα στο δικό μας χέρι.

(Μιχαέλα Σιαμανή, Βασίλης Καρανικόλας, Ειρήνη Κωνσταντίνου)

Κύπρος μου σκλαβωμένη  
Πατρίδα μου χτυπημένη  
Αιχμάλωτη και λυπημένη  
Νησί γλυκό, νησί τυραννισμένο  
Άνθρωποι δυστυχισμένοι,  
στον πόλεμο καταδικασμένοι  
(Αντώνης Ευαγγέλου)

Έλληνες και Τουρκοκύπριοι  
εχθροί πια δηλωμένοι.  
Ξεχάσαν τις φιλίες τους  
και 'μείναν τσακωμένοι.  
Με την ελπίδα στην καρδιά,  
καρτερούμε ελευθεριά.

(Φλωρεντία Ανδρέου, Πάρης Αντρέου, Μύρια Ηλία)

Η Κύπρος μας η λατρεμένη,  
τώρα πια είναι σκλαβωμένη.  
Εκκλησίες κάνατε τζαμιά  
και τα σχολεία στάβλους.  
Καταστρέψατε πολιτισμό  
και φτιάξατε ψευδοκράτος  
Δε θέλουμε τη σκλαβιά  
Δώστε μας πίσω την ελευθεριά!

(Ραφαήλ Χριστοδούλου, Νικολέτα Μιλτιάδους, Μαρία Δήμου)

Κύπρος μου όμορφο νησί  
σου πήραν τη χαρά σου  
και τη ζεστή την αγκαλιά σου.  
Λύπη και πόνο έχουμε,  
εισβολή ποτέ να μην ξαναέχουμε.  
Σκλαβωμένη μισή πατρίδα,  
αγνοούμενη ελπίδα.  
Ελπίδα στην καρδιά

για ειρήνη και λευτεριά

(Μάριος Χαπέση, Δανάη Καζαμία)

Ο πόλεμος έφερε προσφυγιά

αγνοούμενοι χαμένοι

αιχμάλωτοι αμέτρητοι

και η καρδιά καμένη.

(Χρήστος Μούσκου, Αντρέας Ταραπόσος)

Αμμόχωστος χώμα που περπάτησα..

Όμορφη Αμμόχωστος,

λατρεμένος τόπος.

Τούρκοι μας πληγώσατε,

πολλούς σκοτώσατε.

Χρυσάφενιες αμμουδιές,

τώρα πια κλειστές.

(Μάριαμ Κωνσταντίνου, Παναγιώτα Χατζητσοουλή, Αντρέας Αναστάση, Κατερίνα Πηγιώτη, Αντριάνα Δημητρίου)