

Μια πυρκαγιά στο δάσος

Στο δάσος των ονείρων και των ευχών μια ηλιόλουστη μέρα του καλοκαιριού, δυο καλοί φίλοι, ο Χάρολντ και ο Μαξ απολάμβαναν μια υπέροχη βόλτα στο καταπληκτικό δάσος. Αρχικά έκαναν μεγάλες βόλτες τρεξίματος κι έκαναν μπάνιο με το νερό της φανταστικής και πεντακάθαρης λίμνης του δάσους. Έπειτα, μόλις τέλειωναν το μπάνιο τους έπαιζαν κυνηγητό. Ακόμα έπαιζαν και κρυφτό και σκαρφάζωναν στα πανύψηλα δέντρα του δάσους. Στη συνέχεια έπεφταν στο γρασίδι κι απολάμβαναν το φαγητό. Μετά, πήγαιναν να ξαπλώσουν στο ζεστό και πανέμορφο σπιτάκι τους.

Κάποια στιγμή πρόσεξαν πως υπήρχε καπνός στο δάσος. Μετά από λίγη ώρα πήγαν να δουν τι τρέχει και δεν πίστευαν στα μάτια τους, αντίκρισαν μια μεγάλη φωτιά να καίει το δάσος των ονείρων και των ευχών. Πανικοβλήθηκαν πάρα πολύ και δεν ήξεραν τι να κάνουν για να σώσουν το δάσος και τις υπέροχες αναμνήσεις τους. Τα άλλα ζώα ζωάκια ήταν κι αυτά πανικοβλημένα, αλλά όχι όσο ο Μαξ και ο Χάρολντ. Μερικά ζωάκια έτρεξαν να σωθούν, αλλά ο Χάρολντ και ο Μαξ δεν τα παράτησαν, γιατί είχαν ένα μεγαλοφυές σχέδιο. Όμως αυτό το σχέδιο ήταν πολύ επικίνδυνο. Όλα τα ζώα άκουσαν το σχέδιο του Μαξ και του Χάρολντ. Το σχέδιο ήταν να φέρουν νερό από το ποτάμι. Όλα τα ζώα θα πήγαιναν στο ποτάμι, ο ελέφαντας, ο σκίουρος, ο τυφλοπόντικας κι άλλα πολλά. Ύστερα από λίγο κατάλαβαν ότι το σχέδιο δεν λειτουργούσε και όλα τα ζώα κατατρόμαξαν. Ευτυχώς ο Χάρολντ και ο Μαξ είχαν σχέδιο Β και αυτό το σχέδιο ήταν να πάνε στον κοντινότερο πυροσβεστικό σταθμό. Έβαλαν τα δυνατά τους και κατάφεραν να φτάσουν στην πυροσβεστική πάρα πολύ γρήγορα. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής παραξενεύτηκαν πολύ που είδαν που είδαν δύο σκύλους να γαβγίζουν έξω από το τμήμα. Ύστερα από πολλή ώρα κατάλαβαν πως τους έλεγαν κάτι κι έτσι λοιπόν τους ακολούθησαν. Από πολύ μακριά είδαν τη φωτιά που ξαπλωνόταν σε όλο το δάσος κι αμέσως ξαφνιάστηκαν πολύ!

Μετά από λίγο έφτασαν στο δάσος κι άρχισαν να ρίχνουν νερό, όμως η φωτιά ήταν πιο δυνατή από όσο φαντάζονταν κι έτσι κάλεσαν κι άλλα πυροσβεστικά οχήματα. Μόλις έφτασαν άρχισαν όλοι μαζί να ρίχνουν νερό. Τα ζώα έτρεξαν κι αυτά να βοηθήσουν μαζί με τους ανθρώπους. Τελικά τα κατάφεραν.

Όμως το δάσος κάηκε και το μόνο που έμεινε ήταν οι στάχτες. Τα ζώα του δάσους χάρηκαν πολύ. Αντίθετα, ο Μαξ και ο Χάρολντ δεν χάρηκαν καθόλου, επειδή καταστράφηκαν όλες οι όμορφες αναμνήσεις τους. Τα άλλα ζώα σκέφτηκαν να φυτέψουν σπόρους, γιατί δεν άντεχαν να βλέπουν τον Μαξ και τον Χάρολντ να είναι λυπημένοι. Έτσι λοιπόν άρχισαν να φυτεύουν σπόρους.

Μετά, όταν μεγάλωσαν οι σπόροι ο Μαξ και ο Χάρολντ ήταν τόσο χαρούμενοι που μεγάλωσαν τα δέντρα, ώστε οργάνωσαν ένα τεράστιο πάρτι. Προσκάλεσαν όλα τα ζώα που βοήθησαν να φτιαχτεί το δάσος των ονείρων και των ευχών. Έτσι, κάλεσαν όλα τα ζώα του δάσους. Ήταν η πιο χαρούμενη μέρα για τα ζώα του δάσους. Όλοι μαζί διασκέδασαν και πέρασαν φανταστικά!