

# Ποιήματα

Μητέρα είσαι πάντα στην καρδιά μου  
και χαμογελώ όταν είσαι κοντά μου.  
Όλα αυτά που 'κάνες για 'μένα  
τα θυμάμαι ακόμη κι ως αυτή τη μέρα.



*Άννα Αδάμου*

Έχω μια μητέρα γλυκιά  
που με κοιτάζει στοργικά.  
Δεν την αλλάζω με καμιά  
αυτή την τέλεια μαμά.

*Ελένη Φώκου*

Η μαμά μου είναι ευγενική  
και πάντα χαμογελαστή.  
Την χαρά παντού σκορπίζει  
και στα δύσκολα δεν λυγίζει.

*Νεφέλη Πέτρου*

Γαλάζια τα μάτια της σαν ωκεανός  
ξανθό το μαλλί της σαν ήλιος στον ουρανό,  
το χαμόγελο της φωτίζει τη γη  
την αγαπώ τόσο πολύ.

*Μαρία Παύλου*

Σαν τη μάνα τίποτα άλλο  
δεν υπάρχει και γι' αυτό  
τη μανούλα μου λατρεύω  
τη μανούλα μου αγαπώ.

Την ευχούλα της αν έχω  
ακριβό θα 'χω φυλακτό  
τίποτα πια δε φοβάμαι  
και με θάρρος προχωρώ.

Κάθε της γλυκό φιλάκι  
κάθε χάδι τρυφερό  
είναι του θεού ευλογία  
είναι δώρο μοναδικό.



*Λοίζος Κυριάκου*

Μαμά μου σ' αγαπώ  
όσο τίποτα στον κόσμο αυτό,  
μοιάζεις με τον γαλάζιο ουρανό  
που με βλέπει και του τραγουδώ.



Τα τραγούδια που μου έλεγες μικρή  
και ήμασταν στης θάλασσας την ακτή  
τώρα πια είμαι μεγάλη  
αλλά θέλω να τα ακούσω πάλι.

Είσαι ο βράχος μου  
είσαι η μαμά μου  
είσαι δικιά μου  
και ζεις στα όνειρα μου.

*Χαρίκλεια Γιουτανή*

Αν η μητέρα μου ήταν χρώμα  
θα ήταν πράσινο της φύσης.  
Ηρεμώ να την κοιτάζω  
Θεέ μου πόσο την θαυμάζω!

*Αγγελική Αηδόνη*

Γιαγιά πάντα θα σ' αγαπώ  
μες το μυαλό μου σε 'χω  
για 'μένα είσαι θησαυρός  
και εγώ τον προστατεύω.



Οι πειρατές πολύ θα θέλανε  
τον θησαυρό να κλέβανε  
αλλά εγώ τους εμποδίζω  
και ποτέ δεν θα σ' αφήσω.



*Ιωάννης Γεωργίου*